

- 1 Freek slaapt bij zijn oom Klaas.
Een week lang.
Oom Klaas heeft een plan.
Een heel leuk plan.
- 5 'Ik bak een taart,' zegt hij. 'Doe je mee?'
Hij pakt een taart-vorm uit de kast.
'O!' roept hij dan. 'Wat dom!'
'Ik heb geen melk in huis! En ook geen eil'
'Gaaf het nu niet door?' vraagt Freek.
- 10 'Wees maar niet bang,' zegt oom.
Hij haalt zijn fiets uit de schuur.
'Stap op. We gaan naar boer Braam.'

Boer Braam loopt naar de stal.
Daar melkt hij een koe.

- 15 De melk doet hij in een fles.
'Nu nog een ei,' zegt oom Klaas.
Boer Braam raapt een ei uit het hok van de kip.
Snel gaan Freek en oom weer naar huis.
Daar bakt Freek een taart, met zijn oom.
- 20 'Hmmm! Echt leuk, oom Klaas!' zegt Freek.
'Een week bij jou!'

Bo Buijs

