



Snoet wil geen muis meer zijn

Naar het verhaal 'De Japanse steenhouwer' uit Max Havelaar van Multatuli.

Mama muis veegt het hol schoon. 'Je loopt me voor de voeten!' zegt ze tegen Snoet. 'Ga anders lekker op het veld spelen met de andere muizenkinderen.' Daar heeft Snoet wel zin in.

Net als ze het pad wil oversteken, loopt daar een troep bavianen. Eentje trapt haar bijna plat.

'Kijk toch uit!' roept hij tegen Snoet.

'Waarom moet ik uitkijken en jullie niet?' vraagt Snoet boos.

'Kleine dieren moeten nu eenmaal uitkijken voor grotere dieren,' antwoordt een baviaan.

'O ja? Dan wil ik groot zijn!' zegt Snoet

'Zo groot als een baviaan.'

Ze heeft het nog niet gezegd of
PLINGG!!! Ze verandert in een baviaan.





Ze loopt over het pad, samen met de andere bavianen. Die buitelen speels over elkaar heen. Voor ze het weet, buitelt Snoet mee. Het is leuk om een baviaan te zijn! Met gemak springen ze over rotsen en klimmen ze in bomen.

Ze krijgen dorst en gaan naar de drinkplaats. Snoet wil een slok water nemen, maar dan komt er een kudde zebra's aan. 'Opzij!' roept eentje tegen Snoet. 'Waarom moet ik opzij en niet jij?' vraagt Snoet boos. 'Omdat jij een kleine aap bent,' legt de zebra uit. 'Kleine apen gaan nu eenmaal opzij voor zebra's. Die zijn groter.' 'O ja? Dan wil ik net zo groot zijn als een zebra,' zegt Snoet. Ze heeft het nog niet gezegd of PLING!!! Ze verandert in een zebra.



Blij maakt ze bokkensprongen, samen met de andere zebra's. Wat zijn ze snel! Ze galopperen zó hard dat de wind door hun staarten wappert. Het is heerlijk om een zebra te zijn!

Ze willen net wat grazen als er een groep olifanten aankomt. 'Pas op!' waarschuwt er een. 'Straks gaan we nog op jullie staan!'

Snoet is verontwaardigd. 'Waarom moeten wij oppassen en jullie niet?' wil ze weten. 'Zeker omdat jullie groter zijn en omdat jullie van die dikke poten hebben?' 'Inderdaad,' antwoordt de olifant. Je raadt het al. Snoet wil een olifant zijn. Ze heeft het nog niet gezegd of... PLINGGG! Ze verandert in een grote olifant.



Stevig stampen zij en de andere olifanten door het gras. Als er een boom in de weg staat, trekken ze die gewoon uit de grond met hun sterke slurf.

Iedereen gaat voor ze aan de kant: hyena's, giraffen en zelfs leeuwen!

Wat is het stoer om een olifant te zijn!

Ineens lopen er muizen door het gras. De olifanten trompetteren angstig. 'Wat is er?' vraagt Snoet. 'Dat zijn maar kleine muizen en wij zijn groot.'

'Klein of niet!' roepen de olifanten, 'wij zijn nu eenmaal bang voor muizen!' Dan rennen ze weg.

Even is Snoet verbaasd. Dan moet ze lachen. 'Als die grote olifanten bang zijn voor muizen, wil ik een muis zijn!' zegt ze. PLINGGGG!

En weet je wat? Een muis is misschien heel klein, maar het is superfijn om er een te zijn!

