

307

Groenland



Groenland

Miranda Naaktgeboren en Bo Buijs

◆ Een dag uit het leven van Ilanguaq

Ilanguaq woont in Tiniteqilaaq, in het oosten van Groenland. Het dorp is niet groot. Er wonen ongeveer 150 mensen. Behalve een kleine supermarkt, zijn er geen winkels. De school is in de kerk. Er zijn drie groepen en Ilanguaq zit in de hoogste groep. Hij leert de spelling van zijn eigen taal, schrijven en rekenen en Deens. Na school gaat hij voetballen met vrienden op het voetbalveld. Daar liggen ook sledehonden. Die kunnen best gevaarlijk zijn. Daarom zijn ze stevig vastgebonden. Sommige gezinnen hebben wel tien van zulke honden. De dieren trekken de slee als de bewoners van Tiniteqilaaq ergens naartoe gaan, want buiten het dorp zijn geen wegen. Zonder slee kom je niet ver.

'Ilanguaq!' Zijn zusje Aviaaja komt het veld op. 'Je moet komen! We gaan eten!'

Ilanguaq zegt zijn vrienden gedag en loopt met Aviaaja naar hun kleine, rode, houten huis. Binnen zitten zijn ouders al aan

Ilanguaq speelt graag voetbal met zijn vrienden.



tafel met zijn broertje van vier. Ilanguaq heeft ook nog een broer van veertien. Die zit op de middelbare school in Tasiilaq. Die stad ligt ver weg en daarom zit hij op een kostschool. Ilanguaq is benieuwd hoe het daar is, want aan het eind van het jaar gaat hij er ook wonen. Hij heeft gehoord dat er winkels zijn in Tasiilaq, een snackbar en ook een Pizzahut. Spannend!

Vandaag eet de familie zeehond. Die heeft de vader van Ilanguaq zelf geschoten. Zijn moeder heeft het dier gevild en er daarna soep van gemaakt. Héérlijk.

Die avond ligt Ilanguaq in bed. Hij slaapt op één kamer met zijn zusje en broertje. Door het raam ziet hij de fonkelende sterrenhemel. Het is november en bijna poolnacht. In die periode komt de zon een paar weken lang niet op. Ilanguaq valt in slaap...

Geschiedenis van Groenland

Ongeveer 80 procent van Groenland is bedekt met ijs. Toch heet het land niet Witland, maar Groenland. Dat zit zo: in het jaar 982 werd Erik de Rode in IJsland voor drie jaar vogelvrij verklaard wegens moord. Vogelvrij zijn was erg. Het betekende dat iedereen Erik mocht vermoorden, zonder voor de rechter te komen. Dáár ging Erik natuurlijk niet op wachten. Hij stapte in een boot en voer weg uit IJsland. Na weken varen zag hij land. Het lag bijna helemaal onder het ijs. Alleen bij de kusten groeiden planten. Er woonden mensen: **Inuit**, die ook wel Eskimo's worden genoemd. Inuit vinden het niet leuk om Eskimo genoemd te worden, omdat het rauwvleeseters betekent.

De Inuit trokken rond in kleine groepjes en leefden van de jacht op zeehonden, vis en ijsberen. Drie jaar lang trok Erik